



December - Januari 2023



Voorwoord



Beste ouders en leden,

Afgelopen weekend vond onze jaarlijkse spaghettiavond plaats. Met groot plezier kunnen we zeggen dat het dit jaar weer een geweldig succes was! Daarom een dikke merci aan iedereen die is komen eten, takeaway heeft besteld of reclame heeft gemaakt. Alle opbrengst wordt integraal in de activiteiten en het kamp van de givers en jogivers gestoken. Van een goed doel gesproken... 😊

Ook het volgende evenement laat niet lang meer op zich wachten! Op **zaterdag 16 december** kan je komen genieten van onze kerstmarkt op de lokalen. Jaja, kampvuurtjes, jeneverpjes en warme chocomelk, we hebben het allemaal om jullie alvast in die gezellige kerstsfeer te brengen.

We willen ook nog even aankondigen dat de truffelverkoop opnieuw is begonnen! Jullie zullen nog een mail krijgen met meer info en het bestelformulier, zodat jullie onze lekkere truffeltjes zeker niet missen. Deze zullen dan ineens ook op de kerstmarkt kunnen worden afgehaald!

Tot slot willen we even mededelen dat wij met onze scouts dit jaar zullen meedoen aan de Warmste Wijk! Kom **20 december** dus zeker eens een bezoekje brengen met familie en vrienden.

Voor algemene vragen problemen kan je zoals altijd terecht bij de groepsleiding. Dit kan door een mailtje te sturen naar groepsleiding@de25.be. Voor meer takgerichte vragen (bvb. vergaderingen, weekend, ...) kan je terecht bij de takleiding door een mailtje te sturen naar kapoenenwelpen@de25.be, jogivers@de25.be of givers@de25.be.

Wij wensen iedereen alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Een stevige linker,

De groepsleiding

Nummers groepsleiding:
Anaïs: +32 468 17 54 16
Alix: +32 472 40 59 11



Belangrijke data



Wanneer	Activiteit	Wie
3 december	Sinterklaas	Iedereen
10 december	Truffelverkoop	Jogivers en givers
16 december	Kerstmarkt en ophalen van truffels	Iedereen
20 december	Warmste wijk	Iedereen
23 tot 25 februari	Groepsweekend	Iedereen
10 maart	Brunch + ouderactiviteit door oudercomité	Kapwelpen
24 maart	Ouderspel	Iedereen
4 mei	Quizavond	Jogivers en giversS
24 april tot 28 april	Leefweek	Givers
26 mei	Verkoop wafels	Iedereen
2 juni	Afhalen wafels	Iedereen
22 juni	BBQ	Iedereen
17 juli tot 28 juli	Tentenkamp	Jogivers en givers
21 juli tot 28 juli	Kamp	Kapwelpen
29 juli	Tentenkuis	Jogivers en givers

UniFORM-atie



Eerst en vooral willen we, zij die in uniform komen, bedanken. Zo vormen we een hechte groep, die als één naar buiten komt. Is jouw uniform de eerste maand nog niet volledig in orde, dan maken we daar zeker geen probleem van. Een nieuw uniform is een grote kost, dat weten we allemaal.

Voor de aankoop van delen van het uniform, kan je bij de leiding terecht, ná de vergadering. Er is een kleinschalige tweedehandsverkoop van uniformstukken. Wie nog een hemd, T-shirt of broek te veel heeft, die alleen maar in de kast ligt te vergaan, mag deze altijd aan de leiding afgeven. Wij en de toekomstige eigenaar zullen u dankbaar zijn.

Wij hanteren volgende uniformvoorschriften:

De **kapoenen** en **welpen** dragen een groene of bruine broek, een paars T-shirt van onze scouts en een das (bestaande uit een beige das en das schildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn en moet niet van de hopper-winkel komen. Andere uniformstukken zoals een scoutstrui en een scoutshemd zijn **niet** verplicht, noch het petje voor de welpen.

Jogivers, givers, jins en **leiding** dragen een groene of bruine broek, een paars T-shirt van onze scouts en een das (bestaande uit een beige das en dasschildje) van onze scouts. De broek mag zowel lang als kort zijn en moet niet van de hopper-winkel komen. Vanaf de jogivers is ook een hemd verplicht. Hierop moeten volgens de foto hieronder een aantal kentekens worden aangebracht. De scoutstrui is niet verplicht.





Verplicht zijn: jaarkenteken, groepslintje, lintje België en Europa, de Vlaamse Leeuw, het Provincie schild en het Internationaal kenteken. Deze zijn allemaal te verkrijgen bij de groepsleiding voor dezelfde prijs als in de hopper-winkel, of in de hopper-winkel zelf. Het das schildje en het groepslintje zijn enkel verkrijgbaar bij de groepsleiding.

Vrijblijvend: takkenteken (wel verkrijgbaar), patrouillelint of nest driehoek (wordt door de takleiding aangeboden)

Apart geval: het groen-geel belofteteken zoals op de afbeelding, wordt uitgereikt aan de jogivers, givers, jins of leiding die hun belofte afleggen. Bij de welpen wordt normaal ook een belofte afgelegd, afhankelijk van de takleiding (voor een welpenbelofte teken moet u zich dus richten tot de welpenleiding en/of groepsleiding). Dit welpenbelofte kenteken is voor de jongere welpen een oranje wolfje en voor de oudste een grijs.

Aangezien we een gemengde groep zijn gebruiken wij de dubbele beloftetekens. Dus geen kabouters of halve beloftetekens. Voor wie dit op zijn of haar hemd heeft hangen: dit is zeker niet erg.

De das van de groep wordt rond de nek gedragen of om de rechterarm geschoven. Andere dassen, afkomstig van jin-kampen, nationale of internationale evenementen worden om de linkerarm geschoven en onder de linker schouder-lus vastgemaakt.

De jaarkentekens van de voorbije jaren mogen op de rug van het hemd bevestigd worden.

Voor de leiding zijn er nog speciale tekens met de karakters uit het junglebook (welpen) en de steen van Nowan (kapoenen). Deze worden op de rechtermouw onder het takkenteken gehangen.





Kapoenen en Welpen December



Het wordt steeds frisser en de blaadjes vallen van de bomen. Dus we zullen het maar zelf gezellig en warm moeten houden, en natuurlijk ook samen de feestdagen vieren! Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie steeds terecht bij: kapoenenwelpen@de25.be.



Zondag 3 december - 10u tot 12u30 - Sinterklaas

De Sint is terug in Antwerpen! Zou hij dit jaar weer bij ons langs komen? Hopelijk zijn jullie braaf geweest, want Sint en Piet hebben altijd wel iets lekkers mee.

Zondag 10 december – 10.00u – 12.30u – Soep maken

Brrrrr! Het begint koud te worden! Laten we lekker opwarmen met een warme tas soep, maar wie gaat die maken? Jullie natuurlijk! Neem allemaal één groente mee en dan maken we samen soep voor jullie ouders en de Jogivers en Givers!



Zondag 17 december - 10u tot 12u30 - Kerstfeestje

Eindelijk bijna kerstvakantie, dat moeten we vieren! Deze vergadering gaan we kerstcadeautjes voor elkaar maken.

Zondag 24 & 31 december – Geen Scouts!

Kerstvakantie! Dat betekent jammer genoeg natuurlijk geen scouts, maar na de vakantie zijn we er weer.

Gelukkig Nieuwjaar!





Kapoenen en Welpen Januari



Zondag 7 januari – 10u – 12u30 - Slaapzakkenquiz

Tijd voor een quiz. Maar geen gewone quiz, een slaapzakkenquiz!
Neem allemaal maar jullie slaapzak mee voor de gezelligste quiz van het jaar!

Zondag 14 januari – 10u tot 12u30 - Technieken

Tijd voor een techniekenvergadering! Deze keer gaan we niet sjoeren, maar leren we hoe we (op een veilige manier) vuur maken!



Zondag 21 januari – 10u tot 12u30 - Rad van Fortuin

Vandaag gaan we een heel leuk spel spelen! We blijven lekker binnen waar het warm is. Wie zal er winnen?

Zondag 28 januari – 10u tot 12u30 - Escape Room

Oh nee! We geraken niet uit het lokaal! Jullie leiding is de sleutel kwijtgeraakt, en jullie zullen ze moeten helpen om te ontsnappen voor de ouders terug zijn!



Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar kapoenenwelpen@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers.



De wet

Kapoenenwet

Speelstek Reuzeplek!

Welpenwet

Wij zijn welpen

Die graag helpen

Met de natuur zijn wij één

En we spelen met iedereen

De leiding



Stien (Mao): +324 90 39 49 05



Robin (Ferao): +324 68 14 71 99



Dries (Ko): +324 68 30 72 20



Senne (Sona): +324 68 13 59 11



Jogivers December



Ook deze maanden hebben we weer toffe activiteiten gepland, samen verwelkomen we de Sint en kunnen we genieten van het lekkere snoepgoed. Daarnaast maken we het ook extreem gezellig tijdens ons Kerstfeestje.

Zondag 3 december – 10u tot 12u30 – Sinterklaas

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint... Ja, je hoort het goed. Vandaag komt de Sint. Wie weet krijgen jullie iets lekkers als jullie braaf zijn geweest.



Zondag 10 december – 10u tot 12u30 – Straatverkoop

Deze week gaan we de overheerlijke truffeltjes verkopen. Haal zeker je muts en sjaal maar boven, want wij gaan buiten zijn zodat jullie niet bevriezen!

Vrijdag 15 december – 19u tot 21u – Kerstfeestje

PARTY!!! We gaan samen gezelschapsspelletjes spelen en er een leuke dag van maken met wat knabbels en drankjes. Breng zeker ook een zelfgemaakt cadeautje mee!



Zondag 24 & 31 december – GEEN VERGADERING

Merry Christmas! Ons zul je vandaag niet op de scouts zien, wij zitten aan een warme open haard Kerst te vieren. Geniet van de feestdagen en tot in het nieuwe jaar!





Jogivers Januari



Zondag 7 januari – GEEN VERGADERING

Geniet nog van jullie laatste dagje van de vakantie! Volgende week zien we jullie weer!

Zondag 14 januari – 10u tot 12u30 – Escape room

We hopen dat jullie goed zijn in puzzels oplossen, want vandaag proberen jullie te ontsnappen uit een escape room. Breng zeker jullie beste denkvermogen mee!



Zondag 21 januari – 10u tot 12u30 – Filmontbijt

Ontbijten en een film kijken? Dat doen we deze vergadering gewoon op de scouts! Ja hoor, vandaag maken we een lekker ontbijtje en warm drankje voor bij de film!

Zondag 28 januari – 10u tot 12u30 – Gezelschapspelletjes

Ook deze week doen wij het rustiger aan en blijven we lekker binnen in de warmte, we spelen namelijk allemaal gezelschapspelletjes!



Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar jogivers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers.

De Jogiverwet

Wij zijn Jogivers, wij wagen het avontuur
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samen werken en beslissen
Ik zeg mijn mening en luister naar die van anderen
Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help graag waar ik kan
Ik wil winnen maar kan verliezen, ik heb respect
voor de mens de natuur en het materiaal
Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen



De Leiding



Evelien (Kangoeroe): +32 485 26 39 85



Alix (Gazelle): +32 472 40 59 11



Marlon (Blauwe Draak): +32 472 40 74 36



Amber (Kiang): +32 489 93 34 10



Givers December



Met de winter in aantocht, betreden we opnieuw de gezelligste tijd van het jaar! Hoewel een witte kerst in België misschien niet gegarandeerd is, staan er desondanks wel sprankelende festiviteiten voor de deur. De geur van dennenbomen en de twinkelende lichtjes in de straten brengen ons al helemaal in de feeststemming! Komende maanden staan een bezoek van Sinterklaas, de heerlijke truffelverkoop en een knalfeest op ons programma. Laat de jingle bells maar rinkelen, want december en januari beloven maanden vol gezelligheid en plezier te worden!

Als er vragen of opmerkingen zijn, kan je ons altijd contacteren via givers@de25.be.

Zondag 3 december - 10u tot 12u30 - Sinterklaas



Het is weer zover! Hopelijk zijn jullie afgelopen jaar braaf geweest, want Sinterklaas komt weer op bezoek! Voor de flinkste zielen onder jullie wacht een heerlijk zakje snoep. En voor de stoute kinderen onder jullie? Geen paniek, we zullen vandaag ook zelfgebakken koekjes maken. Wie weet kunnen jullie de Sint omkopen met jullie bakskills.

Zondag 10 december - 10u tot 12u30 - truffelverkoop

Het is weer tijd om jullie beste verkoopskills uit de kast te halen. Geef die puppy-oogjes alvast een beetje extra glans. Ondanks dat jullie misschien niet meer zo schattig zijn als 10 jaar geleden, denken we toch dat jullie de beste verkopers van Het Stad zijn. Tip: Zorg zeker dat je extra hard bibbert, voor extra veel medelijden. Vergeet ook zeker geen truffels te verkopen aan vrienden, familie, kennissen, klasgenootjes...



Vrijdag 15 december - 18u tot 21u - Vrijwilligerswerk

Vandaag doen we eens iets anders. In de Nova hebben ze hulp nodig van kanjers zoals jullie. Wat jullie exact gaan doen, zien jullie dan wel, maar fun is gegarandeerd! Vandaag is het ook extra belangrijk dat jullie jullie uniform aan hebben, anders is het extra pompen. Ook spreken we om 18u af aan de Nova. Zorg dat jullie op tijd zijn!



Zaterdag 16 december - 16u tot ... - Kerstmarkt

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstmarkt en dit jaar willen we jullie ook graag betrekken bij de opbouw. Dit wil zeggen: alle onze favoriete kerstmisliedjes blasten en helemaal in de Christmasfeer komen. Tot dan!



24 en 31 december - Geen Scouts

It's a wrap! 2023 is alweer afgelopen. Deze twee zondagen hebben we geen scouts, want het is tijd om Kerst en Nieuwjaar met familie en vrienden te spenderen. Geniet allemaal van jullie welverdiende kerstvakantie! We wensen jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een geweldig nieuwjaar!! Tot in januari!





Givers Januari



Christmas: *is over*
Dutch people:



Vrijdag 5 januari - 19u tot 21u30 - Kerstfeestje

Het is nooit te laat om Kerstmis te vieren! Daarom gaan wij vandaag voor de laatste keer dit jaar het laatste beetje kerstfeer opsnuiven op de Kerstmarkt! Dit gaan we doen met een warme chocomelk, smoutebollen, een gezellig kampvuurtje en misschien kunnen we ons zelfs op de schaatsbaan wagen! Eén ding is zeker, dit wil je niet missen!

Zondag 14 januari - 10u tot 12u30 - Kaarsen maken

Vandaag duiken we in de wondere wereld van kaarsen maken. Geen standaard kaarsen hier. Wij gaan voor de hipste, meest funky en misschien zelfs een tikkeltje excentrieke kaarsen die je ooit hebt gezien. Laat die creativiteit al maar komen!



Zaterdag 21 januari - 19u tot 21u30 - Spelletjesavond

Vanavond is het tijd om de competitie aan te zwengelen en de dobbelstenen te laten rollen. Deze avond draait het om epische winsten en tactische zetten. Dus, oefen je beste pokerface alvast, tune je brein in voor strategieën en haal de competitieve spirit al naar boven, want dit wordt een onvergetelijke avond!

Zondag 28 januari - 10u tot 12u30 - Bingo



Het klinkt misschien saai, maar wees maar zeker dat dit de meest epische bingo zal zijn die je ooit hebt gespeeld! Wij gaan hier voor spanning en plezier terwijl we hopen op wat geluk. Dus neem je stift er alvast bij, kruis je vingers én let's make bingo fabulous again!



Als je niet naar de scouts kan komen, laat het dan weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar givers@de25.be of een berichtje te sturen naar een van onze gsm-nummers.

De Giverwet

Als Giver wil ik leven

Ik wil mezelf op een nieuwe manier ontdekken in wat ik wil en wat ik kan

Ik wil samen met mijn groep spelen, praten, lachen en stil zijn

Ik neem initiatief en zelfs risico's, ik weet dat ik hierin niet alleen sta

Ik ben geen eenzaat, maar een stukje groep, een groep waarin ik mee beslis

Ik ben mee verantwoordelijk

Hiervoor zet ik mijn in, morgen en ook vandaag



De Leiding



Anaïs (Jaguarundi): +32 468 17 54 16



Jenthe (Fret): +32 471 21 27 89



Kaat (Wombat): +32 468 30 72 02