



*Giverkamp 2016 Sint-Niklaas*

Beste Givers en ouders

Het einde van het jaar nadert weer, maar het is zeker nog niet gedaan. Want een groots evenement staat nog te gebeuren, dat langverwachte, onlosmakelijke, niet te vergeten, ... – ja wat nog eigenlijk? – super fantastisch kamp.

We gaan het dit jaar niet zo ver zoeken en blijven in het 'Vlaamsche Land'. We steken de schelde over onder, en gaan naar Sint-Niklaas zoals vijf kampen geleden. Het kamp waarop Bram en Iori nog Jins waren, zo lang geleden al.

Zoals het voorblad misschien al duidelijk maakte, gaat het kampthema iets zijn met sprookjes (al dan niet die van in de Efteling), het hoofdthema. Het givethema is iets specifiek, wij gaan samen met Joris op jacht naar de draak. Zoals in elk sprookje zijn er prinses, prinsessen, ridders en jonkvrouwen, allerhande handelaars, bedelaars, beulen, soldaten, alchemisten, heksen, wolven, geitjes, kikkers, draken, en zo kan er nog even worden doorgedaan.

Het is de bedoeling dat we allen op een ijzeren ros naar ginds kunnen vertrekken, en dat ons gerief reeds per magische postkoets (met vele onzichtbare paardjes) naar onze uitvalsbasis is gebracht. Hierover vindt u alle info verder in dit schrijven.

## De kampplaats

Het adres van de kampplaats en het contactadres is:

Kampeer- en speelplein PUYTVOET vzw

Puitvoetstraat 91A

9100 Sint-Niklaas

Voor post: T.a.v. 25 Sint-Joris Givers (Naam Giver)



## Praktische regeling

### Inladen vrachtwagen en afzetten van bagage

**Vrijdag 22 juli** kan de bagage worden afgeleverd **vanaf 17u00**, de leiding is aanwezig aan de lokalen en bereid bagage aan te nemen **tot 20u00**. Zij kunnen altijd **hulp** gebruiken **van bereidwillige givers** die een handje willen toesteken bij het inladen van de magische postkoets. Alles wat niet per fiets mee moet op kamp, wordt ingeladen in deze koets.

Het kan zijn dat de leiding al vroeger aanwezig is. Moest het zijn dat het niet lukt de bagage te brengen **tussen 17u00 en 20u00 op vrijdag 22 juli**, dan kan de leiding voldoende op voorhand per elektronische post (givers@de25.be) bereikt worden, of via telefonisch contact, om een datum voor afgifte van de bagage af te spreken.

### Heenreis

**Maandag 25 juli 2016** worden de leden **om 8u30** verwacht aan het lokaal met hun ijzeren ros (fiets) verwacht. Wie zadeltassen (fietstassen) heeft mag deze zeker op zijn of haar ijzeren ros (fiets) laten hangen, belangrijk om weten is wel dat zij doorheen het kamp hun ijzeren ros (fiets) ook nog zullen gebruiken.

### **Niet te vergeten!!!**

- Nakijken of de fiets volledig in orde is (werkend voor- en achterlicht; twee zijreflectoren op elk wiel of een reflecterende strook rondom de hele band; veilig werkende voor- en achterrem;...);
- Kamptoelating (voor zij die deze nog niet hadden afgegeven);
- Identiteitskaart (de leden houden deze zelf bij, maar moeten ze wel bijhebben!);

- SIS-kaart (wanneer nog van toepassing - de leden houden deze zelf bij);
- 2 reserve hoeven (binnenbanden) met de juiste maat;
- Eventueel een fietspomp
- Lunchpakket;
- Voldoende drank (niet-alcoholische ☺ );
- Regenjas;
- Bewijs voor slagen voor ruitexamen ende de kennis van het gebruik der staatswege; een fietser heeft geen voorrang op een wagen die van rechts komt, tenzij hij/zij zich op een fietspad of een rotonde bevindt. Een fietser heeft geen voorrang op een fietsoversteekplaats (niet te verwarren met een fietspad), die wordt aangeduid door twee onderbroken strepen met een onderlinge afstand van tenminste 1 m, gevormd door vierkanten of parallellogrammen met als zijde ongeveer 0,50 m en met een tussenafstand van ongeveer 0,50 m.

### Terugreis

**Vrijdag 5 augustus** omstreeks 12u00 worden ouders uitgenodigd om ons op een picknick te vergezellen er worden hapjes en drankjes voorzien, maar er mag uiteraard nog een extraatje ;) van thuis worden meegenomen. We zouden met de givers opnieuw huiswaarts willen keren tegen 14u30, zodat er niet te gestrest moet gefietst worden na een vermoeiend kamp. De aankomst wordt voorzien om **16u00** ouders die ons willen vergezellen op de tocht mogen dit zeker.

## Kampprijs

Het kamp zal dit jaar **100 euro** kosten.

Het liefst hebben we dat u dit bedrag overschrijft **vóór zondag 17/07**.

Op volgend rekeningnummer **BE45 7755 9089 2089**.

U kan ook betalen op de kampavond (nu dus), bij het brengen van de bagage of als het echt niet anders kan op de dag van het vertrek.

## Contactgegevens van de leiding

Bram: 0470 20 11 60

Aline: 0493 18 91 68

lori: Is te bereiken, maar liefst niet te bellen of te sms-en tussen 11 juli en 23 augustus

Email: [givers@de25.be](mailto:givers@de25.be)

## Voor en na het kamp

Als u vragen heeft over het kamp kan u deze natuurlijk mailen. Met dringende vragen kan u ook telefonisch bij ons terecht.

## Tijdens het kamp

Gelieve enkel te bellen in uiterste nood. Niet panikeren als we niet direct opnemen. Wij zijn druk bezig met de leden. Wanneer u inspreekt bellen we zo snel mogelijk terug.

Wij zijn niet meer bereikbaar op mail tijdens het kamp en voorkamp.  
(23/07 t.e.m. 05/08)

## Inpaklijst

### SLAAPGERIEF:

- Pyjama
- Matje/luchtmatras
- Eventueel een kussen
- Slaapzak

### TOILETGERIEF:

- Toiletzak
- Washandje, handdoek en badhanddoek
- Wasbadje
- Zeep en shampoo (Biologisch afbreekbare zeep, zoals Sunlight en Ecover vervuilt de natuur niet)(dit kamp zijn er douches)
- Tandpasta, tandenborstel en beker
- Kam en/of borstel
- Persoonlijk hygiënisch materiaal

### KLEDIJ:

- PERFECT UNIFORM, aan te doen bij vertrek! Eventueel een reflecterend hesje
- Voldoende ondergoed
- Kousen
- Truien
- Korte en lange broeken
- T-shirts
- Goede stapschoenen (voor een eventuele tocht)
- Sportschoenen
- Schoenen voor in het water
- Zwembroek of badpak
- Reservekledij
- Eventueel een reflecterend hesje

## ALLERLEI:

- K-Way of regenjas
- Gamel of plastic borden, bestek, beker
- 2 keukenhanddoeken
- Voldoende zakdoeken
- Zaklamp en reservebatterijen
- Klein rugzakje (meenemen bij vertrek)
- Drinkbus en brooddoos
- Hoofddekseel (pet of hoed)
- Zonnemelk
- Persoonlijke medicatie (aan de leiding geven met de nodige uitleg)
- Adressen van de personen naar wie je wilt schrijven (papier, enveloppe en postzegels)
- Kleine gezelschapspelletjes / stripverhalen (op eigen verantwoordelijkheid)
- Een degelijk zakmes en/of multitool is sterk aangeraden
- Snoep, om te delen met de leiding
- Snoep dat wordt meegebracht wordt zowiezo gedeeld (en afgenomen bij te grote hoeveelheid)

**Geen** alcoholische dranken!

TIP: Een zoektocht naar een verloren voorwerp gaat sneller als er een naam in de kledij staat.



## Reglement

Goede afspraken maken goede vrienden.

Art. 1 De leiding heeft gelijk.

Art. 2 De leiding heeft altijd gelijk.

Art. 3 Zelfs indien iemand van de leden gelijk heeft, blijft Art. 2 van kracht.

Art. 4 De leiding eet niet, de leiding voedt zich.

Art. 5 De leiding slaapt niet, ze rust uit.

Art. 6 De leiding komt nooit te laat, ze werd weerhouden.

Art. 7 De leiding drinkt niet, ze verfrist zich.

Art. 8 De leiding denkt voor iedereen.

Art. 9 De leiding blijft leiding, ook in zwembroek.

## Extra mededeling

Wij willen dit jaar graag luisvrij op kamp. De dag van aankomst worden alle leden gecontroleerd. Wanneer er luizen worden gevonden op de 1<sup>ste</sup> dag, worden de ouders op de hoogte gebracht en zullen deze de rekening voor de behandelende producten moeten betalen. Deze regel geldt alleen voor de eerste dag.

(Wanneer er later op het kamp toch nog ongewenste gasten opduiken zal de scouts deze producten op zich nemen.) We willen graag dat iedereen zijn kind vóór het kamp nakijkt.



-----

Toelating kamp:

Ik, .....

ouder van .....

- 1) geef hierbij de toelating aan mijn kind mee te gaan op kamp, georganiseerd door De 25 St.-Joris Antwerpen-Kiel, van 25/07/2016 t.e.m. 05/08/2016, te Sint-Niklaas,
- 2) sta de kampleiding toe elke medische ingreep, door een geneesheer noodzakelijk geacht, te laten uitvoeren wanneer de ondergetekende niet kan worden bereikt op bovenstaand adres.

Ik ga eveneens akkoord met de luizenregel.

Getekend:

.....

***D**rakenjagers, onversaagd*

*Luister wat de **k**oning braagt*

*De dappere die de draak verslaat*

*Ontvangt duizend en één dukaat*

*Aan iedere ridder die dit leest:*

***T**rekt ten strijde tegen het beest!*