



SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN

25^e St. - Joris



Beste ouders, ex-25ers en sympathisanten,

Venetië (Italiaans: Venezia, Venetiaans: Venezsia) is een stad in het noordoosten van Italië. Het is de hoofdstad van de regio Veneto en van de provincie Venetië. Venetië is wereldwijd bekend om het historische centrum met zijn vele kanalen en heeft een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. Sinds 1987 staan Venetië en zijn lagune op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Venetië ligt op een groep kleine eilanden midden in een lagune (= de Laguna Veneta) die al in de tijd van het Romeinse Rijk Venetia werd genoemd. Er woonden al eeuwen mensen, maar de eerste grotere nederzettingen kwamen er pas als gevolg van de toestroom van bewoners uit de Romeinse steden in de omgeving van Venetië zoals Padua, Treviso en Altino die hun toevlucht zochten in de lagune na de invallen van Attila rond 452 en van de Longobarden in 568.

Naar aanleiding van het vorige succes willen we dit jaar het bal nog eens over doen. Zoals u reeds kan afleiden uit de intro, is het thema **Venetië**. Het bal zal doorgaan op **zaterdag 28 april 2018** te **Don Bosco** (Salesianenlaan 1, 2660 Antwerpen) vanaf **19u**.

We bieden een klasse buffet aan gemaakt door onze trouwe, oude en buitengewoon geweldige chef-kok van dienst Joeri Zizek. Wat hij zal voorschotelen is nog een beetje een geheim. Dat het overheerlijk zal zijn, is dan weer geen geheim. Later op de avond zal er natuurlijk een danske geplacéerd kunnen worden.

U kan ook online reserveren via het [google-formulier](#)

Een stevige linker,
De 25

Ondergetekende....., heeft zin in een entente in Venetiaanse stijl bij te wonen op zaterdag 28 april en bestelt

.....x klasse menu's aan €20 =euro

Gelieve te storten op BE17 7895 8294 1221 voor 22 april 2018