

## Ouderactiviteit: het Verdrongen Land van Saeftinghe



Beste scoutsouder,

Op zondag 6 mei a.s. organiseren de scouts een groepsdag; dat betekent dan een activiteit voor alle takken samen. Van die gelegenheid willen we gebruik maken om ook nog eens een activiteit voor de scoutsouders te organiseren. Bij deze willen wij u graag uitnodigen op een geleide wandeling doorheen natuurgebied 'Het Verdrongen land van Saeftinghe' (<http://www.saeftinghe.eu/>).

Voor diegenen die de scouts al langer kennen, klinkt deze bestemming niet onbekend in de oren. Dat klopt. Ook vorig jaar hebben we dit gebied bezocht onder deskundige begeleiding van Remi Caremans, vader van Jan Caremans (ex-scout/leider/groepsleider/scoutsouder).

In dit brakke schorregebied, onderhevig aan eb en vloed, met een grote rijkdom aan fauna en flora op de grens van Nederland en België, gaan we met Remi als gids het niet vrij toegankelijke deel van het natuurreservaat verkennen.

Wij verzamelen om 10u aan de scoutslokalen. We vertrekken dan met een beperkt aantal wagens voor een ritje van ongeveer een half uur tot aan het reservaat. Einde van de wandeling is voorzien rond 15u.

Deelname kost €7,5. Ieder moet voor een lunchpakket (met drank) zorgen aangezien we tijdens de wandeling in het reservaat zullen picknicken. Alle afval moet uiteraard ook terug meegenomen worden. Verder zijn een paar gummilaarzen (die goed passen) een sterke aanrader. Zoals gezegd betreft het hier een schorregebied en zijn sommige delen modderig. Denk ook nog aan ev. droge/schone kleding en een plastic zak om het vuile schoeisel achteraf terug mee te nemen.

Voor logistieke redenen (we moeten de namen en adressen van de deelnemers voorafgaandelijk doorgeven) hadden we graag geweten wie zal meegaan. Gelieve daarom zo snel mogelijk (**vóór 29 april**) een mailtje te sturen naar Christel ([cwouter1@its.jnj.com](mailto:cwouter1@its.jnj.com)) of je aan te melden bij Helga (mama Tino en Lize) voor of na een scoutsvergadering of via Facebook. Wij verwelkomen u graag.

Vriendelijke groeten en hopelijk tot dan,  
Helga en Christel