

Beste scoutsouder,

Op zondag 17 februari a.s. organiseren de scoutsouders een gegendst bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen.

Tijdens de tweede Wereldoorlog fungeerde de Dossinkazerne als Sammellager, verzamelkamp en deportatiecentrum voor Joden, Roma en Sinti. Tussen juli 1942 en september 1944 werden er 25.274 joden en 354 Roma en Sinti verzameld en weggevoerd richting Auschwitz-Birkenau en enkele kleinere kampen. Twee derde van de gedeporteerden werd onmiddellijk na aankomst vergast. Bij de bevrijding van de kampen waren er nog maar 1.395 in leven.

Om deze geschiedenis niet verloren te laten gaan werd in het gebouw in 1996 het Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV) geopend. Al snel barstte het JMDV uit zijn voegen. Daarom werd er geopteerd om een nieuw museum te bouwen, naar een ontwerp van de Antwerpse architect bOb Van Reeth, welke de nieuwe permanente collectie bevat. Dit opende in 2012 zijn deuren. In de rechtervleugel van het oude kazernegebouw werd een herdenkingsruimte ingericht, het Memoriaal.

Als u over dit alles meer wil weten, graag verzamelen om 12.45u aan de ingang van het museum in Mechelen, Goswin de Stassartstraat 153. Daar zullen we onze gids treffen. Einde is voorzien om 15.00u.

Uiteraard kan er ook aan car pooling gedaan worden; vertrek is dan vanaf de parking aan de kerk rond 12u-12.15u.

Natuurlijk heeft de leiding rekening gehouden in hun planning met deze activiteit en kunnen onze leden gewoon terecht bij de scouts (planning zie Klopstok).

De groep mag max. 20 personen tellen. Het zou fijn zijn om te weten wie zal meegaan, wie gebruik wil maken van car pooling (of wil rijden) en wie rechtstreeks naar het museum komt. Gelieve daarom zo snel mogelijk een mailtje te sturen naar Christel (cwouter1@its.inj.com) of iets te laten weten via facebook. Wij verwelkomen u graag.

Vriendelijke groeten en hopelijk tot dan,

De scoutsouders