



## SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN

# 25<sup>e</sup> St. - Joris



Beste ouders

Het is een zonnige dag, geen wolkje aan de hemel enkel een zalig warm briesje dat je huid streelt. Je ligt in het gras en hoort The Who op de achtergrond je lievelingsliedje spelen. Rondom je speelt iedereen wat op zijn gitaar en er overvalt je een gevoel van rust, liefde en vrede op deze plek. Ja, je kan het al raden, je bevindt je in het legendarische Woodstock. Dus haal jullie innerlijke hippie maar al naar boven want de 25 Sint-Joris brengt Woodstock naar het Kiel, met ons eigen 'Peace and Love' Café! Hier kunnen jullie dansbenen los schudden met onze waanzinnige beats en top schijven. Of een babbeltje slaan zal natuurlijk ook kunnen rond onze bar of gezellig aan het kampvuur .

Ons café zal doorgaan op **vrijdag 26 april** aan het lokaal en start vanaf **19u**. Meer info kan u vragen aan de leiding en vindt u op het facebook evenement.

Wij zien jullie graag verschijnen dus tot dan ;) !

Veel liefde,  
de leiding

